

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Cyta δεν αποτελεί φέουδο κανενός

Με ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό παρακολουθούν τις εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση του τ/κ τεμαχίου γης στη Δρομολαξιά. Παρ' ότι εδώ και χρόνια αγωνιζόμαστε με παρεμβάσεις είτε δια επιστολών είτε δια κατ' ιδίαν συναντήσεων με αρμόδιους φορείς όπως Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Θεσμών, κοινοβουλευτικά κόμματα, Γενική Ελέγκτρια, Γενικό Εισαγγελέα, Εποπτική Αρχή Ταμείων Συντάξεων, ώστε να διερευνηθεί το θέμα των επενδύσεων του Ταμείου Συντάξεων, δυστυχώς αδίκως σήμερα διασύρεται το όνομα του Οργανισμού.

Αναμένουμε από τη διεύθυνση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να περιφρουρήσει τα συμφέροντα του Οργανισμού. Έχει ευθύνη και υποχρέωση να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες, εντός και εκτός του Οργανισμού, που να διασφαλίζουν την ορθολογιστική, υγιή και εύρυθμη λειτουργία της Cyta. Ως εργαζόμενοι είμαστε έτοιμοι να σταθούμε ασπίδα για τη διαφύλαξη των καλώς νοουμένων συμφερόντων του Οργανισμού και των τεσσάρων χιλιάδων οικογενειών των υπαλλήλων και συνταξιούχων στη κρίσιμη αυτή περίοδο.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα έχει καθήκον και υποχρέωση να υπερασπιστεί το μέλλον του Οργανισμού. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της αποδόμησης της κάθε σαθρής νοοτροπίας και συμπεριφοράς άλλα και για τη συσπείρωση και ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος, ώστε να αποτελεί ασπίδα του Οργανισμού ως και των κεκτημένων των εργαζομένων. Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις στη Cyta πρέπει με τις θέσεις τους και την στάση τους να αποτελέσουν δύναμη αποτροπής άλλων δυσμενών εξελίξεων που επιφέρουν αρνητικό αντίκτυπο στον Οργανισμό.

Είναι υποχρέωση όλων των αρμοδίων εντός και εκτός της Cyta να απομονώσουν αυτούς τους λίγους που σπιλώνουν την εικόνα και το όνομα του Οργανισμού. Είναι για αυτό που απαιτούμε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι ποινικές έρευνες και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να απαγκιστρωθούμε από τα βαρίδια της διαφθοράς και της διαπλοκής

Η Cyta δεν αποτελεί φέουδο κανενός, αλλά περιουσιακό στοιχείο της κυπριακής κοινωνίας και ως τέτοιο πρέπει να διαφυλαχθεί. Για το λόγο αυτό και με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί απευθύνουμε έκκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθούν. Ταυτόχρονα καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να τηρήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις και να προχωρήσει σε ενέργειες που να διασφαλίζουν την υγιή και απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού μας. Περαιτέρω καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία και καταστροφική.

Από τη Συντονιστική Επιτροπή Κοινής Δράσης των Συντεχνιών
ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣ), ΑΣΕΤ-Cyta, ΣΕΠ-ΑΤΗΚ

26.09.2013



ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΠ-ΑΤΗΚ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΑΣΕΤ-Cyta

